

Fanødanse og Sønderho-stemning i Fåborg

Lørdag d. 12. marts kunne man blive i tvivl om Sønderho ligger på Fanø eller ved Fåborg. Der blev nemlig danset Fanødanse i Diernæs forsamlingshus efter bedste Fanø-stil. Dansen, musikken og stemningen i forening var nok det tætteste, man kan komme på Sønderho vel og mærke udenfor Fanø. Danserne kom fra Fyn, Ærø og Varde. Musikere og instruktør kom fra Fanø. Og stemningen – ja, den blev skabt i fællesskab af forrygende musik, blændende instruktion og ca. 60 energiske og danseglade deltagere, der var på gulvet det meste af tiden fra 15.00-23.00. Kun afbrudt af kaffe og kage ad libitum, fælles spising og selvfølgelig den obligatoriske kaffepunch, der hører Fanø-stemningen til.

Det var Fåborg og omegns folkedansere, der for første gang prøvede kræfter med et arrangement, hvor traditionerne omkring egnsdanse var på programmet. Eftermiddagen var reserveret til Fanøkursus kl. 15.00 - 18.00. Instruktør Tove de Fries, formåede med en medrivende energi at instruere i både dansen og den særlige tradition, der er på Fanø, når der danses Fanødanse. Tove spillede også til dansene på sin fortryllende violin og det sammen med Peter Uhrbrand. Tove og Peter ledede alle gennem dagen med en dejlig blanding af overblik, humor og nærvær. Instruktør og musikere er samtidig nogen af de bedste indenfor egnsdansene fra Fanø, folkedans og spillemandsmusik - og så var de direkte importeret fra Fanø. Deres glæde ved dansene, musikken og stemningen fra Sønderho var så smittende, at danserne og deres danseben efter kort tid var overladt helt i Tove og Peters varetægt.

Dansen gav en sund appetit, der blev stillet med dansernes medbragte mad - anrettet på buffetbord. Det var en lækker, alsidig og sund buffet, der bekom dansere og musikere vel efter eftermiddagens udfoldelser.

Alle indtog igen dansegulvet ved 19.30-tiden til et egentlig Fanø-bal. Og der blev med stor lyst danset og drukket kaffe og kaffepunch indtil Tove og Peter pakkede sammen ved 23-tiden for at nå natfærgen hjem til Fanø.

Ideen til dette særlige arrangement er udsprunget af, at omkring 15 dansere fra Faaborg og omegns folkedansere hvert år i september holder weekend sammen for at deltage i Godtfolk festival på Fanø. Der danses, snakkes og hygges fra fredag aften til sidst på natten - igen lørdag hvor der er danseworkshops hele eftermiddagen. Sidste år var flere af Fåborgdanserne med til at lukke Sønderho forsamlingshus ved halvseks tiden søndag morgen. Der bliver først og fremmest danset den særlige Fanødans, Sønderhoning, men også Fannik og Rask. Det er disse gamle traditionelle danse, der var på lørdagens program.

Fåborg og omegns folkedansere håbede på denne kølige martsdag i 2011 at skabe en særlig dag med Fanødansene på programmet. Og arrangørerne har ikke fået armene ned. Det lykkedes! Glæden ved at have deltaget og været en del af det fællesskab, der blev skabt omkring Fanødansene og musikken lever videre hos deltagerne – også længe efter at ømheden fra de trætte dansefødder har fortaget sig.

Se billeder fra lørdagens arrangement på: <http://faaborgfolkedansere.dk>